



Angarngruppens Informationsblad

Nummer 2. 2008 - Årgång 38

[www.angarngruppen.se]

Maj 2008.

FÅGELOBSERVATIONER I ANGARNBYGDEN 1:a KVARTALET

2008.

Sammanställda av Roland Staav.

En märklig snöfri vinter eller obestämbar årstid. Vintern med minusgrader infann sig först under några veckor i slutet av mars då sjöängen isbelades. Detta innebar flera observationer av fågelarter, som aldrig förr visat sig så tidigt på året. Flera arter som brukar infinna sig de första dagarna av april infann sig redan i mars.

Januari.

1. Ett gräsandpar rastade vid Broholmen, sångsvanpar med två ungar i utloppet samt minst en eller troligen två ängspiåkror inledde årets fågelobservationer tillsammans med en ansam stare och två bergfinkar (SSM,JAN).

4.1 "Höststräckande" sångsvanflock med 11 individer mot SV kl 8:55 (SPN).

11.1 Tre fjällvråkar visade sig samtidigt, två stycken kretsade över Rökarbacken, medan en drog iväg mot nordväst (JAN,SSM).

14.1 Första grågåsen landade utanför Byksberget. Flitigt ropande spillkråka i asphagen och senare i Skesta hage. Två gröngölingar spelade redan i duett (SPN).

18.1 Nio gräsandpar + 14 singelhanar och 2 singelhonor i öppna vattnet mellan Kustakullen och Midsommarberget (SPN).

20.1 Ett adult havsörnspar satt tillsammans i grantoppar i norra skogen (JAN,SSM). En skogsduva slog till i en björk vid Kustakullen innan den försvann. Flock med cirka 15 steglitsor flög upp för en attackerande varfågel vid sommarstugeområdet (SPN).

26.1 Flock med 43 storskrakar passerade mot NO (SSM,JAN).

31.1 Adult duvhökhane spelade med "uggleflykt" över Kustakullen (RSV).

Februari.

2.2 Minst 60 talgoxar vid fågelmatningen i Skesta hage. Antalet uppskattades i samband med en attack från en sparvhök (SSM).

5.2 Ensam gråhäger flyger över mot SV (KEN,JAN). Första ringduvan sträcker norrut (JAN). Födösökande hona av mindre hackspett på Grävlingholmen (JAN). Två varfåglar vid sjöängen, den ena vid utloppet och den andra vid södra maden (KEN).

9.2 Tre snatteränder (2 hanar och 1 hona) dök oväntat upp utanför Midsommarberget. Fanns kvar i sjöängen till den 11.2 (LFG,SSM). Jag tror aldrig snatteränder visat sig i Angarn i februari tidigare. utgör troligen några av de snatteränder som övervintrat i Stora Värtan (Viggbyholms marina)(RSV kommentar). En skogsduva på telefonråd söder om Vada kyrka (GDK). En tidig tofsvipa retursträckte redan mot söder (Per Gullberg).

10.2 En flock med drygt fyrtio grågäss hade anlänt (JAN,SSM) liksom två tofsvipor som rastade på Åstaåkern (SSM). De första två ormvråkarna för året seglade över sina revir (JAN).

11.2 Tre knölsvanar blev bortkörda av det bofasta sångsvanparet (VNY). Fem kattugglor hördes mellan kl. 20:15 och 20:30 i Angarnområdet (SPN).

Tre överflygande gråsiskor var högsta antal under hela vintern (VNY). Jag har aldrig varit med om en sådan gråsiskefattig vinter (RSV).

21.2 Två kanadagäss kom inflygande från söder och landade i Lundbydiket. Första sånglärkan kretsade över Åstaåkern (JAN).

23.2 Fem havsörnar passerade under dagen (KGS).

24.2 Adult havsörn drog bland annat upp en gräsandflock på 220 exemplar. Örnen flög sedan norrut (SSM,JAN).

Fortsättning sidan 2.

Forts. från sid. 1

24.2 Sjungande domherrehane vid Olhamra (PBC).

26.2 Ensam salskrakhane rastar (JAN).

27.2 Tre havstrutar flög mot SV över Angarn (GDK). Tidig sothöna på Kustamaden (JAN). Älgko med två kalvar kom fram ur södra maden och sprang över Åstaåkern mot Gävsjön (GDK).

29.2 En adult bläsgås rastade vid Lundbudiket tillsammans med grågäss och kanadagäss (SPN). Två tidiga krickhanar visade sig i strandkanten vid Kusta (Ante Strand, JAN).

Mars.

2.3 Första brunandhanen hade anlänt till sjöängen (SSM, JAN).

4.3 Tjugoen sidensvansar flög norrut vid Målsta (GDK).

5.3 Första bläsandhanen dök upp i en gräsandflock (TEL, AMN, GDK).

7.3 En ormvråk uppvisade märkligt nog spelflykt (kanske ett aggressivt beteende) med långsamma vingslag för en 2K fjällvråk över Lingsbergsmaren (RSV).

8.3 Cirka 55 sångsvanar betade på en åker öster om Storsjön (GDK). Ensam snösparv sträckte NV (SSM).

11.3 Åttiotvå sångsvanar rastade i sjöängen under morgonen. En tornfalk med nordostlig kurs var troligen på sträck. Sjungande dubbeltrast söder om Hacksta (KEN).

12.3 Ensam trana sträckte norrut över örsta kl. 13:05. Första trädlärkan drog en strof över Tältholmen (SPN).

13.3 Tre vitkindade gäss flög mot Vada (OMN). 14.3 En sävsparv sjöng vid dammen (GDK).

15.3 Tre salskrakar (3 hanar och 1 hona) flög mot nordöstra delen och gick eventuellt ner (SPN). Ny-anländ skrattnås med mörk hätta kl 8:15 (SSM). Sträckande storskarvflockar på 7 och 10 fåglar mot NO (SPN, SSM). De två första ängsfiplärkorna rastade i Lundbydicket (SSM).

16.3 En mindre sångsvan sträckte tillsammans med 17 sångsvanar (Johan Moberg). Taigasädgås märkt med röda halsringen P7 observerades i Hederviken. Gåsen är märkt i Finland och visade sig i området även den 30 mars (ÅÖG).

19.3 Två tranor i par trumpetade från Kustaåkern. Tätt flock med sex enkelbeckasiner flög i en båge över Byksberget (RSV).

20.3 Artren flock på cirka 110 skogsduvor på åker söder om Vada kyrka (GDK).

21.3 Fem trädlärkor kring Midsommarberget och en flock md 24 trädlärkor gick upp från Åsta/Örstaåkern och sträckte iväg. Minst 600 sånglärkor på åkrarna (SSM). Rastande skärpiplärka på iskanten, Lundbydicket (SSM).

24.3 Tvåhundra trettio (230) skogsduvor i en flock måste vara en av de största som observerats i Angarn (SSM).

25.3 Femtio sädgäss kom inflygande och rastade på Kustaåkern (JAN).

27.3 Överflygande hämpling hördes över södra maden (SPN).

29.3 En flock med 17 bläsgäss rastade på Örstaåkern (PBC m.fl.). Första sädesärlan flög förbi kl.9 (Per Johan Ulfendahl). Bobyggande stjärtnespar på Klosterbacken (PBC).

30.3 Första skogssnäppan sträckte norrut kl. 9:35 och cirka 70 nyanlända skrattnåsar rastade (SSM). En brun kärrhök-hona jagade över Kustamaden (DHN, SSM) och den första fiskgjusen sträckte mot nordost kl. 11:30 (SSM). Två större strandpipare rastade i Lundbydicket (DHN, JAN). En röd glada fotograferades vid Husa gård i Vada, där den sedan övernattade (DHN).

31.3 Röda gladan visade sig åter under tidiga morgonen på samma plats (HGW). En adult stenfalkhane sträckte mot NO kl. 11:40 (KGS).

Nästa nummer kommer i september.

Som vanligt bygger informationsbladet på samlade insatser från oss alla. Skicka därför gärna ditt bidrag till mig senast 31 **augusti**, för beräknad utgivning under september månad. (bo.hedenstedt@telia.com) eller till Bo Hedenstedt Prästgårdsvägen 4, 18433 Åkersberga.

— **Kafèets verksamhet vid Örsta har upphört.**

Problem med Atlasinventeringen på Svalan

Just nu pågår inventeringen för den nya fågelatlasen i Stockholms rapportområde. Ett antal skådare från Angarngruppen deltar i arbetet. Du som ännu inte deltar, kan boka upp en ruta via Kjell Eriksson (se adresslistan) eller Tomas Wiktor. Här kan du läsa mer om atlasarbetet: http://hem.bredband.net/gavia_stellata/atlasindex.htm. Det finns också information på Angarngruppens hemsida, inklusive länkar. Inventeringen utgår från de s.k. femkilometersrutorna (dvs. kartutsnitt som är 5x5 km, lika med de gamla ekonomiska kartbladen (se denna länk: <http://www.artportalen.se/birds/atlas/atlas2.asp?landskapskod=13>).

Inom varje sådan ruta ska möjliga, sannolika och säkra häckare noteras. Om det är ett eller 200 par spelar ingen roll. Indelningen följer de häckningskriterier som sattes upp vid den förra atlasinventeringen. Ni som rapporterar på Svalan hittar kriterierna ovanför den streckade linjen i kolumnen "Aktivitet". Ju högre upp i kolumnen desto högre häckningskriterium.

De rutansvariga för resp. ruta ska redigera häckningskriterierna för att få fram bilden av antalet häckare i "sin" ruta (se artportalenlänken, ovan). Nu har det visat sig att det kan bli problem vid redigeringen. Det gäller framför allt långsträckta lokaler som kan finnas i två närliggande femkilometersrutor. Det kan då hända att den referenspunkt som Svalan har ligger i en ruta, medan en observation kanske gjorts i nästa ruta. Jag bor själv i rutan "Garnsviken", men strax norr om min bostad går gränsen till rutan "Össeby-Garn" och det har slumpat sig så, att referenspunkten för lokalen Garnsviken ligger i rutan Össeby-Garn, medan nästan alla observationer gäller rutan Garnsviken. För att röja upp i detta trask tog jag mig även rutan Össeby-Garn, varvid nästa problem uppstår: Vadadalen finns både i den rutan och nästa ruta, "Benhamra". Superlokalen Vadadalen ligger i Össeby-Garnsrutan, men många observationer faller på området i nästa ruta.

Därför har jag gjort såhär då det gäller Garnsviken: Två nya lokaler har skapats: "Garnsviken, Ruta 1110H" för den del av Garnsviken som ligger i rutan Garnsviken och som tillhör Vallentuna kommun och "Garnsviken, Österåker ruta 1110H" för den del som ligger i Österåkers kommun. Krångligt, men det blir såhär när olika system kolliderar. Vad gäller Vadadalen, så finns en mängd dellokaler som bör användas istället för enbart superlokalen "Vadadalen". Om det är observationer av sträckande fågel eller annat spelar det ingen roll hur rapporteringen sker, det är bara för atlasarbetet (dvs. rapporter med häckningskriterier noterade) som det krånglar till sig.

Stof-Angarnexcursion

Det var en solig morgon efter en härlig vårvecka, dessutom vindstilla, när vi samlades vid Örsta den 26 april. Kl 7 hade 31 personer samlats för dagens excursion, till detta 4 "kunniga skådare ur Angarngruppen" som det står på Stof's hemsida.

Stefan Paulin hälsade välkommen och vandringen inleddes mot Tälholmen. Ett första stopp gav 3 st Svarthättor väl synliga i trädriddåer som ännu inte slagit ut sitt skymande lövverk.

Vi hade inte mer än hunnit återuppta färden, förrän ett mobilsamtal bröt morgonens lugn; från Midsommarberget rapporterades Dvärgbeckasin. Det blev en snabb marsch dit, ingen hade tid att stanna längs vägen.

Där stod Svante Söderholm och kunde peka ut riktningen för ivriga skådare. Strax nedanför Midsommarberget på en lerbank gick beckasinen och betade. Tämligen lik en enkelbeckasin i mitt tycke, men med betydligt kortare näbb och kraftigare gula ränder på sidan. En grönbena var också synlig i dess närhet, så även rödbena och snatterand. I bortre blankvattnet mot arbetsboden till, syntes Gråhakedopping och Årta mellan vassruggarna.

Innan vi gick vidare kom två strandskator flygande över våra huvuden och gav hals. Nästa anhalt blev Byksberget där dagens första kaffe inmundigades.

För första gången idag hörde jag rördrommen tuta, han kör i regel tre tut åt gången tycker jag. En mycket ljus Brushane stod och sov tillsammans med två skrattmåsar på skådavänligt avstånd rakt ut i vattnet. Svarthakedoppingar låg här och var och blänkte vackert i solskenet. Ett sträck på åtta Tranor tog en lov bortåt Klosterbacken men ångrade sig tydligen och återvände mot utloppet.

Vi gick vidare till Lundbydiket, där flera Brushanar fanns på plats. Dessa var mycket vackra och deras kragar kunde till och med skönjas. Vi fick även en bra obs på gulärta som satte sig på spångräcket mot Grävlingholmen. Två skogssnäppor flög över åkrarna och en bläsgås syntes bland grågässen på åkrarna. Ängsoplärkor och Enkelbeckasiner följde vår vidare promenad mot Klosterbacken, där vårens första lövsångare kunde höras över alkärret och en rödvingetrast sjöng ihärdigt. Vi tog en tur i skogen runt Klosterbacken, och i ett träd hittades ett trastbo. På helt nära håll kunde vi iaktta ett...

Fortsättning från föregående sida.

....huvud som stack upp ur ett rede ca 1,5 m upp på en trädstam. En första gissning sade rödvingetrast pga ett något ljust ögonstreck. Detta godtogs inte av alla, varför taltrast var på tapeten en stund, men det slutade, något avslaget, med att det förmodligen var en koltrast. Fotobevis finns hos Peeter Boldt-Christmas, för dom som önskar föra diskussionen vidare. Även en kungsfågel väckte visst rabalder, innan den visade sej helt och kunde artbestämmas. Grön- eller gransångare kunde således avskrivas.

Dags för ny fikarast och därpå artgenomgång. Den blev dock abrupt avbruten av ett nytt larm. På Grävlingholmen stod Svante och hade siktat en Rörhöna. Förgäves spanade vi från vårt håll, men beslöt slutföra artgenomgången för att sen bege oss närmare platsen för fyndet. Väl där blev varenda vassbuske genomsökt av ett antal tubar och kikare, utan framgång. Rörhönan ville inte visa sig igen, bara dess läte avslöjade att den fanns i närheten. Här hade gruppen decimerats betydligt och klockan närmade sig 13,00. Dagens sammanräknade resultat stannade på 72 arter vilket är en bra siffra för årstiden. (säger dom som vet).

Vid pennan
Helena Blixt

En tur till tranornas rike

Efter att ha pratat i flera år om att vi måste se Hornborgasjön och alla dess tranor blev turen äntligen av. Vi valde helgen 29-30 mars.

Vi packade vår matsäck och gav oss iväg vid halvniotiden på lördag morgon, fulla av förväntan. Vädret var bättre än helgen innan, då det hade varit snöstorm med bilkaos och annat elände. Resan ner var ett evigt spanande efter rovfågel, tofsvipor och andra återvändande fåglar. Väl nere i området gjorde vi en liten snabbrekognosering av stugbyn och omgivningarna. Ulf Linell hade utrustat oss med en fin karta och beskrivning av bra skådarplatser.

Vi valde att börja nere vid Naturum Trandansen där alla tranorna höll till under dagen. Det var en upplevelse. Fullt av folk och mängder av tranor och sångsvan! Den här dagen uppgick tranornas antal till 11800. (Dagen efter var det en bra bit över 12600 och sedan blev ju rekordet över 15000 st.)

fortsättning..

Där fanns också ett stort antal brunänder, bläsänder, stjärtänder och gräsänder. Där var kricka, storskrake, knipa, vigg och sothöna. Vi fick också se grågås, korp, kaja, tofsvipa, skrattnås och trutar och andra fåglar. Vilket fågelliv!

För att allt skulle flyta ordentligt och inget kaos skapas bland alla tillströmmande människor var platen utrustad med ett antal parkeringsvakter som glatt tog emot p-avgiften. Det kändes kanske litet väl "turistiskt" med så mycket folk. Men man måste ändå någon gång i livet se detta skådespel med alla tranorna.

När vi var nöjda med denna plats förflyttade vi oss till norra delen av sjön, Hornborgasjöns Naturum. Där var en fantastisk plats för fågelskådning med gömslen, torn, utsiktsplatser och spänger. Härifrån kunde man se stora svarta områden på sjön, det kryllade av sothöna! Där fanns också knölsvan, doppingar och mycket vitfågel. Omgivningarna var fantastiskt vackra. Natten tillbringade vi i Hornborgasjöns Stugby. Vilken miljö! Tyst, vackert och otroligt fridfullt.

Följande dag var vi på Fäholmen där det fanns ett fantastiskt fågeltorn. Där såg vi bl.a. salskrake, spelande bofink (vilka vårkänslor), fjällvråk, korp, en mängd gäss och vitfågel. Där fanns också mängder av sothöns och olika änder.

Lunchen intogs på Hornborgasjöns Naturum, men tyvärr var där litet för mycket folk. Det blev trångt och bullrigt. Egen matsäck ute på holmen är att rekommendera. Om vädret tillåter, förstås!

På vägen hem stannade vi vid Våmb's stenbrott. Ryktet sade att där skulle finnas berguv bl.a. Vi hörde hoandet flera gånger så den måste ju sitta där. Efter träget sökande med tuben hittade Gunnar äntligen uven som satt i boet (och ruvade?).

Vi fick också se ett antal skogsduvor, gulspårvar, ormråk, korp och kanadagäss. Ett knippar låg också där förutom litet gräsänder.

Det var trötta, men otroligt nöjda fågelskådare som begav sig mot Täby. Tack Ulf för alla tips vi fick inför vår resa!

Titti Rudert

Bild finns på sidan fem.

Notiser från kassören

Påminnelse om medlemsavgiften för 2008

De flesta av föreningens medlemmar har i god ordning betalat medlemsavgiften för 2008. Men för några av er saknar jag dock en inbetalning. Jag kommer om någon månad att skicka ut påminnelser om avgiften. Det är ett lite tidsödande arbete och utskicket är förknippat med en portokostnad.

För att minimera detta ber jag er som känner på er att ni missat att betala, att göra denna inbetalning till pg 21 79 69 – 5.

Avgifterna är:

100:- för seniormedlemskap

150:- för familjemedlemskap

30:- för juniormedlemskap.

Den som är osäker på om betalning gjorts eller inte får gärna ta kontakt med mig, antingen per telefon eller per e-post. Se nedan.

Även den som av någon anledning inte vill fortsätta sitt medlemskap i föreningen bör meddela detta så att vi slipper skicka en onödig påminnelse. Det vanliga 'tjätet' från kassören - Distribution av Angarngruppens information

Jag har ställt dessa frågor vid flera tillfällen tidigare och jag kan förstå om det uppfattas som tjat. Mina motiv för att ta upp dem ännu en gång (och säkerligen även i framtiden) är huvudsakligen att fånga upp nya medlemmar men kanske även någon ytterligare bland gamla medlemmar. Föreningen sparar in både på tryckeri- och portokostnader genom elektroniskt utskick.

Kan du tänka dig att få infobladet endast distribuerad per e-post?

Kan du tänka dig att avstå från infobladet eftersom någon annan i hushållet får detta?

Den som vill svara 'Ja' på någon av dessa frågor kan kontakta undertecknad. Ange då också e-postadress för ev. distribution av infobladet.

/Stefan Paulin
08-510 11927
0702-27 45 13
stefan.paulin@swipnet.se

Program sommar-höst 2008.

Första onsdagen i varje månad: Rundvandring vid Angarn (eller annan lokal om det är något intressant på gång) för dagliga. Samling vid parkeringen Örsta kl.0730(vi inväntar buss 625 som går från Danderyd/Mörby kl.0710. Januari start kl.0830.Även denna tid inväntar vi bussen från Danderyd (0815).

Lördag 24 maj. Angarnssjöängen, Örsta kl. 07:00. Vård: Stefan Paulin. För medlemmar.

Onsdag 4 juni. Månadsrunda, Örsta kl. 07:30. Vård: H.-G. Wallentinus

Fredag-lördag 6-7 juni. Nattsångarexkursion, utgångspunkt Örsta kl. 21:30. Vård: Helena Blixt.

Onsdag 2 juli. Månadsrunda, Örsta kl. 07:30. Vård: Stefan Paulin.

Onsdag 6 augusti. Månadsrunda, Örsta kl. 07:30. Vård: H-G Wallentinus.

Onsdag 3 september. Månadsrunda, Örsta kl. 07:30. Vård: H-G Wallentinus.

Lördag 27 september. Angarnssjöängen, Örsta kl. 07:00. För medlemmar. Ansvarig: Stefan Paulin.

Onsdag 1 oktober. Månadsrunda, Örsta kl. 07:30. Vård: H-G Wallentinus.

Lördag 11 oktober. Väddö. Tid och plats meddelas senare. Ansvarig: --.

Onsdag 5 november. Onsdagsrunda, Örsta kl. 07:30. Vård: Stefan Paulin.

Onsdag 3 december. Onsdagsrunda, Örsta kl. 08:30 (OBS tiden!). Vård:Stefan Paulin.

Bilden hör till texten på sidan fyra.



Foto: Titti Rudert

NÅGOT OM EN SPARVHÖK I VALLENTUNATRAKTEN.

Kjell Eriksson.

Genom uppgifter från Roland Staav och ringmärkningscentralen vid Riksmuseet kan följande berättas om en sparvhök i våra trakter. Den andra januari 2004 påträffades sparvhöken skadad efter att ha flugit emot ett fönster vid Stora Söderby gård, strax norr om Lindholmen. Sparvhöken, en hona, lämnades för vård till KfV, som då var verksam vid Angarn, och kunde släppas fri några dagar senare efter att ha ringmärkts av Charley Wiklund.

Nu i vår, den trettioförsta mars 2008, påträffades denna sparvhök nyligen död på tomten av Monika Nehrfors på Hallonvägen 19 i Östra Ormsta. Förmodligen hade den åter flugit emot något vid det hänsynslösa jaktsätt som både sparv- och duvhök använder sig av. Sannolikt har flera av oss sett denna övervintrande sparvhök genom åren, då den av allt att döma rört sig inom ett begränsat område. Avståndet mellan Stora Söderby och Östra Ormsta uppgår till ca 6 kilometer.

INVENTERING AV KORNNARR I VALLENTUNA KOMMUN 2008

Sveriges ornitologiska förening har utsett kornknarr som riksinventeringsart under 2008. Angarngruppen brukar ju försöka inventera hela Vallentuna kommun när det gäller riksinventeringsarterna. Vill du vara med i en organiserad inventering av kornknarr, där man själv tar hand om ett mindre delområde av kommunen och inventerar detta? Hör i så fall av dig till mig som lämnar information och fördelar områdena efter önskemål. Har man inte möjlighet att delta går det ju bra att rapportera hörda kornknarrar till rapportsystemet Svalan eller direkt till mig.

Kjell Eriksson

Kjell Eriksson

Vindragarvägen 2 5tr.

11750 Stockholm

tel. 08-84 70 69

e-post: kjell.eson@comhem.se

Gryning i Uppland

Lördagen den 19 april: Vid 15-tiden var vi äntligen på väg, Helena, Titti och Gunnar, mot Upplands norra del – Florarna. Där skulle vi möta upp Jörgen Sjöström vid Finnsjöns södra del. Efter några mobil-samtal hittade vi varandra och kunde ta vår första promenad tillsammans. En blommande syren mitt i skogen verkade lite udda för Helena och Titti, innan de dagen därpå hittade en till och då fick reda på av Jörgen att det var tibast. Så kan det vara. Solen glittrade över Finnsjön och tre lommar simmade omkring och fiskade. Två knipor, en gräsand och stor-skrak var det övriga vi fick se. Den första taltrasten för helgen började också att sjunga upp sig. Färden fortsatte därefter mot Risön och vår övernattningsplats. Vid parkeringsplatsen siktade vi röd- och dubbeltrastar innan vi tog vårt pick och pack och installerade oss. Helena hade turen att se och höra en skogs-snäppa cirkla över husen, när vi andra var inne och åt middag. Kvällspromenaden gick på Upplandsleden mot Själsjön. I skymningen sågs en trana på ängarna och morkullor flög omkring i skogen. Mörkret var snart över oss men en fullmåne gjorde vandringen lättare. En rördrom hördes tuta, det var första gången Jörgen hört den på lokalen. Enkelbeckasin, sångsvan, råbock och räv ljöd omkring oss där vi stod och lyssnade imörkret. Spännande!



Söndagen 20 april: Uppstigning 03:15, -3 grader och becksvalt ute, för avmarsch kl. 04:00. Per Unger skulle möta upp vid stugan vid denna tid, men han dröjde och vi misstänkte att han fått annat för sig. Men inte, där kom han sprintande i full galopp, med svetten rinnande. I mörkret hade vägen ...

Fortsättning sidan 7

Fortsättning från föregående sida.

...varit svår att se och promenaden på ca 1km tagit mycket längre tid än avsett. Nu var alla samlade och vi kunde börja vår vandring mot orrspelet. Det första vi hörde var slaguggla inte långt från huset. Talltitor och rödhake spelade också för oss på vår vandring mot spelplatsen och suset från orrarna hördes snart vida omkring. Väl ute på myren, där solen så sakteliga började gå upp, syntes en hel del häpnadsväckande på behörigt avstånd från de spelande hannarna. Två storspövar kom ljudligt flygande och landade i närheten. Myrlandskapet var makalöst vackert denna frostnupna morgon. Kan man önska sig något mera?

När vi gick vidare hade bofinkarna vaknat, gärdsmysen var också igång. Två tranor som varnade när de upptäckte oss på nära håll. I övrigt hördes de ropa över ängderna.

Vi tog kafferast på en spång vid myren Stor Floran och fick samtidigt en del utträttat i skådarväg: sträck av sädgås, spelande enkelbeckasin och sävsparv samt en fiskgjuse som Jörgen och Per fick syn på. Efter pausen gick vi vidare. Skogen var tämligen övervämmad, enligt Jörgen var det det naturliga tillståndet så här års, vi fick vada och hoppa mellan tuvor.

Dock gav det utdelning i form av bl.a. stjärtnes, gransångare, rödhake och nötväcka. Vid Risö träsk tog vi en rast till.

Gunnar såg sig inte för och försvann med högra benet ner i ett bottenlöst hål. När övriga njöt av tillvaron så torkade Gunnar strumpor och satt och småsvor för sig själv. Sävsparvarna kvittrade och i skogskanten gick några tranor omkring. Efter en härlig och solig stund vid vattnet fortsatte vi så vår tur tillbaka. Per beslöt sig för att lämna gruppen och fortsätta tillbaka till Stormon.

Vid återkomsten till parkeringen vid Västergärde fick vi se en sparvhök som jagade fram och tillbaka. Nu hade även fjärilarna vaknat, de första för året för en del av oss. Citron- och sorgmantel fjärilar var i full gång. Trötta och lyckliga var vi nu klara med årets orrspel. För Er som ännu inte upplevt detta makalösa skådespel vill vi bara säga: ”anmäl er nästa gång, ni kommer inte att bli besvikna!

Tack Jörgen.

Vid penna och bakom kameran.

Gunnar Ahlgren och Titti Rudert.

Järvafältets hjälte år 2008.

En för Angarngruppen välkänd **skådare** har uppmärksamats på olika sätt, själv såg och hörde jag programinslaget med **Olle Bernard** på TV.

Vid årsmötet i mars 2007 beslöt ”Föreningen Rädda Järvafältet” att instifta ett pris till ”Järvafältets hjälte” och detta pris delades således ut för första gången i samband med föreningens årsmöte mars 2008. Enligt denna förening skall priset delas ut till en person, grupp av personer eller institution som gjort betydelsefulla insatser för Järvafältets skydd och utveckling.

I JOK-bladet beskriver Olle hur han som chockad tidningsredaktör informerades om att han utsetts till den förste pristagare av priset ”**Järvafältets hjälte**”.

Järvafältets Ornitologiska klubb snart 50-åriga aktivitet på Järvafältet har tidigare uppskattats och belönats av Sollentuna och Järfälla kommun, vars miljöstipendium JOK erhöll åren 1997 samt 2001.

Vi medlemmar i Angarngruppen säger ett stort tack för jobbet och ett grattis till pris och utnämning

För Angarngruppens styrelse.

Bo Hedenstedt

(delar av texten hämtat ur JOK-bladet 1-2008)

Fotograferat av Dan Henriksson 30 mars 2008.

(Se artikeln sidan 8.)



Röd glada i Vallentuna kommun.

Genom åren finns tolv observationer av röd glada i kommunen. Observationerna är alla från den östra delen av kommunen: Angarnssjöängen 7 observationer, Vadadalen 3, Sjöbergsdalgången och Stångbergadalgången 1 observation vardera. Fördelningen mellan månader är förhållandevis jämn, med tyngdpunkt på våren: mars 2, april 3, maj 2, juni 1, juli 3 och augusti 1 observation.

I "Fågellivet i Angarnsbygden 2005" (Meddelande 26) har tio fynd noterats. Efter detta har en observation längs E18 söder om Roslagsstoppet 26 maj 2007 tillkommit. Den senaste observationen, som får lite större utrymme här, gjordes 30-31 mars 2008 i Vadadalen. Totalt finns alltså tolv observationer av arten i kommunen, varav två inte har lagts in i Svalan, utan har redovisats i tidigare nummer av Informationsbladet. Den 30 mars vid fyratiden på eftermiddagen uppmärksammade Dan Henriksson en röd glada som hängde över Hammaren i den kraftiga vinden. Hammaren är skogsområdet närmast norr om Husa gård. Fågeln gjorde också en runda över åkrarna söder om Husa. Fågeln dokumenterades på bild. Rod-glada-080330.jpg Den röda gladan i Vadadalen, fotograferad 30 mars 2008 av Dan Henriksson. Så här beskriver Dan mötet: "Jag hade åkt runt lite på småvägarna nordost om Angarn och även stannat till vid Vada kyrka, när jag tänkte jag skulle sätta mig på pass någonstans ifall någon spännande fågel slog sig ned i närheten. Jag körde in på den lilla vägen mot Husa gård och parkerade alldeles väster om ån. Det dröjde inte länge förrän jag såg en rovfågel som mobbades av en kråka. Den var ganska högt upp och syntes lite dåligt genom grenverket, så jag trodde först det var en vråk eller hök. Döm om min förvåning när jag kollade i kikaren och såg att det var en rödglada! Jag rusade ur bilen och tog några bilder för att kunna ha som ren dokumentation. Det såg då ut som om gladan drog åt norr, så jag kastade mig i bilen och körde mot Stora Benhamra och Brotorpsbron för att hinna ikapp den. Men väl där såg jag inte till fågeln. Jag trodde den var tappad och var ändå ganska nöjd med att åtminstone ha kunnat dokumentera den. Men det fanns en liten tanke i huvudet att den trots allt kanske var kvar, så jag åkte och ställde mig på parkeringen vid Vada kyrka. Det gick ett tag, och så helt plötsligt dök den upp tillsammans med en ormvråk över höjden norr om Husa! Jag stod och kollade på den en stund, men så bestämde jag mig för att försöka åka förbi gården och komma närmare gladan. Sedan hände det verkligt roliga: när jag körde in mot Husa och hade passerat ån dök gladan upp på låg höjd alldeles intill vägen! Jag stannade och kunde ta en serie bilder på riktigt nära håll av gladan. Den flög en liten bit ut över åkern, ivrigt mobbad av en kråka, men vände snart tillbaka mot berget norr om

Angarngruppens styrelse.

Ordförande: Lars Frankenberg, tel. 08-754 64 28, (lars.frankenberg@home.se).

Vice ordförande & webbmästare: Hans-Georg Wallentinus, tel. 08-510 104 31.

Sekreterare: Svante Söderholm, tel. 08-7830029, (svante.söderholm@spray.se).

Kassör: Stefan Paulin, tel. 08-510 119 27, (stefan.paulin@swipnet.se).

Övriga ledamöter: Helena Blixt tel. 08-51241870
Jesper Norrby, tel. 070-36 36 004.

Inventeringssektionen: Kjell Eriksson, tel. 08-847069. Roland Staav, tel. 08-84 61 69.

Naturvårdssektionen: Jan Sollenberg, 08-754 30 89.
Gunilla Lagesson, tel. 076-1224847.

Informationssektionen: Viggo Norrby, 08-51011169.
Bo Hedenstedt 08-54061484

(bo.hedenstedt@telia.com).

Föreningens hemsida: <http://www.angarngruppen.se>

.....gården Jag kunde sedan stå och betrakta gladan, den verkade gilla att vara uppe och segla i den starka sydvinden över berget."Eftersom det verkade som om fågeln var stationär i området, chansade undertecknad på att den skulle ta nattkvist i närheten och därför vara kvar till morgonen därpå och då kanske ge sig av från området. Jag fattade alltså posto på Vada kyrkas parkering redan klockan sex på morgonen den 31 mars, en kvart innan solen skulle gå upp. Nackdelen med placeringen var att det skulle bli motljus om fågeln kom i den sydöstra sektorn, men valet föll ändå på kyrkans parkering eftersom utsikten i de flesta riktningar var god. Klockan 06:55 dök gladan plötsligt upp i just den sydöstra sektorn och med god fart flög den norrut längs dalgången med en kråka i hasorna. Att bestämma fågeln till röd glada var dock inget problem – flyktsättet är allt för typiskt för arten. Uppe vid Stora Benhamra började fågeln kretsa och man såg då också den djupt kluvna stjärten. Fågeln doldes dock snart från den position jag hade och kunde inte återfinnas trots eftersök med bil längs vägen upp till Lilla Benhamra. Varför uppträdde gladan då på detta ställe? Svaret är att dessa fåglar gärna följer ledlinjer i terrängen. Jag beskrev de viktigaste i nummer 3, 2007 av Infobladet och i Meddelande 27. Vadadalen skulle då vara en av de två viktigaste sträcklederna genom östra Vallentuna kommun. Även övriga observationer har, inklusive dem vid Angarnssjöängen, varit längs de sträckleder jag skrev om då

(Bild sidan 7.)

Hans-Georg Wallentinus.